

Werken in de zorg is rennen en vliegen met een grote vaart,
maar mensen helpen, het is het dubbel en dwars waard!

Een gedicht over de kracht van Humanitas!

Raakvlakken.....

Humanitas, het is heel fijn,
dat iedereen hier een schakel mag zijn,
in zo'n grote organisatie,
maken wij met elkaar een topprestatie!

Er wordt in mogelijkheden gedacht,
de regie behouden is de kracht,
zoveel mogelijk zelf proberen, een ja cultuur,
voor elkaar door het vuur!

De HULP VRAGER staat centraal,
netwerk gericht werken, doen we allemaal,
samen werken is het doel,
zo bereiken we een heleboel!

Door de raakvlakken van de mensen te zoeken,
kan je echt succesjes boeken!
Hoe dat moet? Geloof me maar,
dat gaan vanzelf, heb je zo voor elkaar!

Gedeelde hobby's, praat met mensen,
ontdek de passies en de wensen,
is er meer ondersteuning nodig?
een melding maken is niet overbodig!

Want naar mijn mening,
wordt er goed nagedacht,
over de juiste vorm van hulpverlening.
Men is op elkaar afgestemd,
we zorgen goed voor de cliënt.

Door af en toe op de site van Humanitas te kijken,
kan je jouw kennis ook flink verrijken,
er zijn opleidingen en zoveel meer,
misschien een gedicht voor de volgende keer?